

Kära vänner!

Här i Salta har vi en kall och regnig höstdag. Jag har nyss avslutat en kurs i lärjungaskolan som jag har varje tisdags e.m via zoom. Vi är flera lärare som har olika nivåer, för oss är det viktigt att alla som kommer till kyrkan får en stabil grund i Guds ord. Snart är det bönemöte och senare ikväll har vi ett själavårdsamtal.

I dessa tider är det många som mår dåligt inte bara fysiskt utan även psykiskt. Som församling vill vi finnas till även för dem. I mars hade vi en kurs som heter "Läkeledare för hjärtats sår", kursen gav oss ledare redskap för att hjälpa andra.

Här i Salta har vi haft tillåtelse att ha möten i kyrkan med alla protokoll sedan november. Vi är tacksamma till Gud för den möjligheten. I andra provinser har kyrkorna varit stängda sedan pandemins början. Även fast vi har möten i kyrkan så fortsätter vi att sända via youtube. Det är ju inte alla som kan komma, speciellt inte de lite äldre. Vaccineringen är igång men går långsamt, här är det Sputnik, Sinopharms(Kina), Covaxin(Indien) som erbjuds. Under sommaren sjönk antalet smittade men har ni ökat igen.



Skolorna som var stängda hela förra året öppnade igen i mars och då kunde vi också starta upp vårt barnarbete igen i liten skala. Protokollen är stränga så våra barnmöten med ett hundratal barn som vi brukade ha är inte ens att tänka på. Istället så får vissa barn besök (utanför huset) en gång i månaden av någon ledare, de brukar få en matpåse och kanske en kopia på någon bibelberättelse med lite uppgifter att lösa. Barnen känner sig verkligen viktiga när ledarna tar den här tiden för att träffa dem även om det bara är några minuter.

I församlingen märker vi att vi tappat endel under året som gått, men det har även kommit många nya till våra möten. Eftersom man inte får stanna kvar för att prata med varandra efter mötet så är det lite svårt att lära känna alla. Vi ber att alla ska känna sig delaktiga i gemenskapen ändå.

Om ett par veckor så ska äntligen en grupp från kyrkan åka upp till bergsbyarna Alumbre och Condor Huasi. Det har stundvis varit krångligt att få tillstånd att resa i dessa tider. Vi håller på att samla in vinterkläder och skor som de ska ta med sig att dela ut, det kan bli riktigt kallt uppe i bergen. Under pandemin så har problemen med alkohol ökat oroväckande i byarna, framför allt bland ungdomarna. Det finns inga jobb, de ser ingen framtid och tar till flaskan, därför kommer man att under denna resan att förbereda för att vid nästa besök kunna ge olika kurser i hantverk, och även ha föreläsningar i skolan.



I byn Molinos så har kyrkbygget stannat av men vi tror att vi snart ska kunna fortsätta. Verksamheten har dock inte stannat. Man har mini barnmöten utanför barnens hus, kvinnomöten i hemmen och Facundo fortsätter att evangelisera genom fotbollen och även genom att göra samhällstjänster, förra veckan satte han upp lampor utanför sjukhuset i byn och hjälpte till med att skörda lök.

I Angastaco har dagiset inte kunnat öppnas men man har istället ordnat så att ungdomarna kan komma och studera gymnasiet via internet. Kyrkan fungerar både via radio, facebook och med besökare. I december flyttade en familj från Brasilien till Angastaco och de hjälper till i arbetet. Det blev en enorm skillnad för de tre barnen att flytta från Rio de Janeiro till lilla Angastaco men de trivs bra.



Daghemmet i 15 september kunde öppna i mars men bara med 10 barn. Matbetspisningen fortsätter tre gånger i veckan. De delar även ut mellanmål i ett intilliggande bostadsområde men när de ville börja med barnmöten där så fick de inget tillstånd.

I bostadsområdet i Sanidad har vi inte kunnat börja barnverksamheten ännu. De är alldeles för många barn och det går inte att hålla avstånden och följa protokollen. Mötena i den lilla kyrkan fortsätter och man försöker hålla kontakten med familjerna via hembesök och stötta dem med matkassar.

Det är annorlunda tider som både ni och vi lever i, man får verkligen be om Guds vägledning och vishet för att veta hur man ska arbeta vidare.

Som ni kanske vet hade vi köpt flybiljetter för att komma till Sverige förra året i juni. De blev naturligtvis inställda. Sedan har jag försökt både i december, januari och februari men flygen ställdes in. Får se vad som händer i juli, augusti har inte vågat boka något ännu utan väntar och ser.



Kan även berätta att vår son Jonathan gifte sig med sin Micaela i februari och Jessica förlovade sig med sin Elias i mars. Som förälder är man glad och tacksam till Gud när man ser hur Han leder och välsignar ens barn.

Tusen tack för ert stöd till arbetet här i Salta! Gud välsigne er rikligen!

Många hälsningar från Annica och Daniel Cisneros